



Lieve Ton, uiteindelijk heb ik je toch los moeten laten.
Ik zal je ontzettend missen, elke dag die hierna nog komt.
Jij bent de grote liefde in mijn leven, waarvoor ik heel veel dankbaarheid voel.
– Mientje

Van jongs af aan was je mijn held, inspirator, adviseur, sportvriend
en klankbord. Ik was echt dol op jou. Onze bijzondere band en je
levenswijsheden draag ik voortaan met me mee.
– Dorkas

Je zorgde altijd voor plezier, bijvoorbeeld op de Sinterklaasavonden.
Je was ontzettend lief voor mij. Ik heb heel veel samen met je gedaan zoals
gezwommen, gevoetbald en gefietst, met zijn tweeën naar de 'hoge brug'.
Ik zal altijd van je blijven houden.
– Harm

De hechte band die wij hadden, zal ik de rest van mijn leven koesteren.
We hadden aan één blik genoeg. Je hebt me veel geleerd en gegeven, zodat ik
verder kan leven zoals jij me dat geleerd hebt te doen, met acceptatie.
"Dag meisje", zei je nog met jouw glimlach.
Dag pap, je was fantastisch.
– Daphne

Dag lieve schoonpa. Bedankt voor je altijd hartelijke welkom en goede zorgen
en je verrassingsbezoekjes als je in de buurt was met fietsen.
Ik zal goed voor je meisje zorgen.
– Peter

Opa ging graag met mij mee zwemmen, hoe lang het ook duurde.
Daarna zaten we aan de kant waar hij mij verhalen vertelde over zijn leven.
Hij liet me nieuwe dingen proberen, was geïnteresseerd in mij.
We konden samen lachen en hij stond altijd voor mij klaar.
Ik vind het ontzettend jammer dat ik maar zo weinig jaren met je had.
Je was voor mij een geweldige opa, bedankt.
– Babette

Opa is mijn kracht, mijn grote voorbeeld, mijn trots.
Hand in hand liep opa met mij mee door het leven.
Nu neem ik opa voor altijd mee...in gedachten. Ik houd van je.
– Mabel

Correspondentieadres: Struikhei 13, 5464 VW Mariaheide.

De familie waardeert in plaats van bloemen een donatie aan de stichting Ypsilon.
Ypsilon helpt om het leven van naasten met een psychose draagbaarder te maken.
Er zal een collectebus aanwezig zijn voor uw donatie.

Je zag het grote in het kleine
Leerde ons de waarde van het leven
Je genoot met alle kracht
Van datgene wat je werd gegeven

Je hebt ons gedragen...zonder ruimte te vragen
Verdwenen in je geest sloeg je altijd weer een brug
Voor ons voelt thuis daarom nog steeds bij jou
Alleen vond jij de weg nu niet meer terug

Dag lieve Ton, dag lieve pap, dag lieve Opa Ton....
Tot ons grote verdriet hebben we je nu los moeten laten.
Maar je blijft voor altijd dichtbij ons.
Je wijsheid, je bescheidenheid, je toewijding, je steun en
je onvoorwaardelijke liefde zullen we ons blijven herinneren.
Op die mooie manier leef je voort in onze gedachten.

Ton Koenen

Antonius Josephus Johannes

vanaf 15 oktober 1969 de liefhebbende echtgenoot van

Mientje Koenen - Henst

☆ Uden, 1 maart 1944

† 's-Hertogenbosch, 3 juni 2023

Mientje

Dorkas
Mabel, Harm, Babette

Daphne en Peter

Maud

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Ton in het uitvaartcentrum van coöperatie
DELA Uden, Belgenlaan 11 te Uden, op donderdag 8 juni tussen 18.00 en 18.30 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 9 juni om 10.30 uur in de
Kruisherkenkapel, Lieve Vrouwenplein 44 te Uden.

Ton zal daarna door zijn eigen gezin naar het crematorium worden gebracht.